



Weekbrief nummer 32

19 april 2021

Agenda

april	vr 23	Koningsspelen, geen koningsontbijt
april	24 t/m 9	Mei vakantie
mei	ma 10, di 11 en wo 12	Let op: de school is gewoon open!
mei	do 13 en vr 14	Hemelvaart Weekend, vrij!
mei	ma 24	Pinksteren, vrij!
mei	di 25	Studiedag, kinderen vrij

Jarigen

20 april	Liam, 6 jaar
21 april	Lars, 6 jaar
22 april	Hendrik, 8 jaar
	Julia, 7 jaar
23 april	Sterre, 10 jaar
26 april	Herman, 11 jaar
28 april	Tijn, 7 jaar
1 mei	Noa, 5 jaar
4 mei	Jehad, 13 jaar
	Luke, 12 jaar
9 mei	Iris, 8 jaar

Allemaal alvast van harte gefeliciteerd!

Algemeen

Naam op fiets sleutel

Steeds meer fiets sleutels komen er op het randje naast de piano te liggen.



Tip: schrijf de naam van uw kind op het labeltje. Zo is hij snel terug bij de eigenaar en hoeven wij niet in paniek de hele klas overhoop te halen als er weer eens eentje kwijt is!

LIO Stagiaire

Ik ben Iris de Vries, 4e jaars stagiaire van de PABO.

Ik loop volgend jaar stage op het Talent in de middenbouw. Ik vind het onwijs leuk om de kinderen nieuwe dingen aan te leren en ze te zien ontwikkelen. Met veel enthousiasme en vrolijkheid probeer ik de kinderen te laten groeien in hun vaardigheden.

Mijn passie is zingen en dit zullen de kinderen ook veel van mij meekrijgen. Ik vind het erg belangrijk dat kinderen ook leren waar hun eigen passie ligt.

Ondanks dat het dit jaar en afgelopen jaar toch anders loopt door corona probeer ik er een heel mooi jaar van te maken. Het wordt een jaar om nooit te vergeten!



Kleurrijke dag, Kleuren tegen eenzaamheid (herhaling)

De Stichting Kleurrijke dag zet zich in voor een gezonde leefstijl voor kinderen. In deze Corona tijd willen ze graag aandacht vragen voor de eenzaamheid van mensen die weinig of geen bezoek mogen of krijgen.

Het idee is dat kinderen op vrijdagmiddag 23 april een kleurplaat op hun allermooist gaan kleuren. Dit eigen kunstwerkje krijgen ze mee naar huis. Het is de bedoeling dat u samen met uw kind een besluit neemt wie van de familieleden, kennissen, vrienden of burens dit opkikkertje mag krijgen. Daarna wordt de kleurplaat gebracht en voelt degenen die zo verwend wordt zich waarschijnlijk flink in het zonnetje gezet!!!!



Gevraagd: Moestuintjes (herhaling)



Het is de laatste week dat ze gespaard kunnen worden bij de AH!
Omdat er in alle klassen over de natuur gewerkt wordt, zijn de moestuintjes meer dan welkom.

Koningsspelen

Vandaag heeft u een brief ontvangen van Henk Weemaes met daarin alle informatie over de Koningsspelen aanstaande vrijdag 23 april. We hopen op een mooie **ORANJE** dag!

HVO of GVO? (herhaling)

Ieder jaar kunt u opnieuw kiezen of u uw kind GVO of HVO laat volgen. GVO en HVO zijn vrijwillig te volgen vakken. De ouders van kinderen uit groep 2 (volgend jaar groep 3) krijgen deze week opnieuw een brief met een digitaal aanmeldingsformulier voor HVO of GVO. Als u deze al heeft ingediend, hoeft dat uiteraard niet nogmaals.

De ouders van de groepen 3 of hoger hoeven alleen een mailtje te sturen naar talent@archipelscholen.nl als ze volgend jaar willen switchen. Blijft het zoals het nu is? Dan hoeft u dus niets te doen.

Schoolfruit

Deze week mogen de leerlingen genieten van:

Ananas  Appel  Sinaasappel 
Lekker fris allemaal en hartstikke gezond!

Jeelo

Groep 6

De kikkervisjes doen het goed. Krijgen iedere week vers slootwater en eten: komkommer!!!





En de plantjes voor de tuin komen ook al goed op.

Nieuws uit de groepen

Groep 4

Groep 4 had een leuke muziekles van juf Iris. Ze doet dit voorlopig iedere dinsdag en volgend jaar is ze onze Lio-stagiaire zoals u hierboven heeft kunnen lezen.



Post

Mijn kind kan niet tegen zijn verlies. Moet ik hem laten winnen?

(Stuk uit de Volkskrant van Anna van den Breemer, 13 april 2021)



Vroeger keek ik graag naar de Mini Playbackshow met Henny Huisman. Het programma werd altijd afgesloten met het liedje Met z'n allen. De tekst gaat als volgt: 'Maar zoals bij elke wedstrijd kan er maar één de winnaar zijn. We laten ons niet kennen, we gaan gewoon maar door. Want wie niet tegen zijn verlies kan die is maar zielig hoor...' Maar wat als jouw kind een nederlaag moeilijk kan verkroppen, waardoor een gezellig spelletje altijd eindigt met een woede-uitbarsting?

Dit zeggen de deskundigen

'Van peuters en kleuters wordt vaak al verwacht dat ze tegen hun verlies kunnen bij spelletjes, terwijl dit bij veel kinderen pas in de tweede helft van de basisschoolleeftijd het geval is', zegt

orthopedagoog Lonneke van Elburg van trainingsbureau Hechter!. 'Bij jonge kinderen is vooral het primitieve deel van het brein, waar de emoties zitten, leidend.'

Waarom geeft het ene kind niets om winnen en krijgt de ander een driftaanval bij verlies? 'Vaak is het een temperament kwestie', vertelt kinderpsycholoog Ger Ramakers die in zijn praktijk geregeld kinderen ziet die hier tegenaan lopen. 'Competitiedrang zit in het aard van het beestje. Vaak reageren deze kinderen ook heftig op andere tegenvallers.'

Een karaktertrekje dus. Toch moet je als ouder scherp blijven of er niets anders speelt. 'Misschien zit je kind niet lekker in zijn vel', aldus Ramakers. 'Een onzeker kind ziet verlies als een bevestiging: zie je wel, ik kan het niet', vult Van Elburg aan. 'Sowieso moeten we dit gedrag niet enkel als 'negatief' bestempelen. Je wordt geen topsporter als je winnen niet belangrijk vindt.'

Dat gezegd hebbende, je wilt natuurlijk niet dat elk spelletje of wedstrijd eindigt in drama. 'Bij verliezen denken we vaak aan het eindstation: de uitslag, waarna je kind stampvoetend wegloopt', vertelt Van Elburg. 'Maar voor die tijd zitten er al veel kleine verlies momenten. Een beurt overslaan of een 1 gooien. Benoem het als je merkt dat ze dit lastig vinden.' Dat haalt de druk al van de ketel.

Hoe pak je het aan?

Moet je je kind laten winnen om gedoe te voorkomen of creëer je daarmee softies? 'Softies? Dat is onzin', reageert Ramakers. Spelletjes maar ook sportwedstrijden zijn als een mini-cursus omgaan met teleurstellingen. Om die cursus te laten slagen moet je het langzaam opbouwen, aldus de kinderpsycholoog. 'Laat je kind in het begin winnen, want alleen zo leert hij dat spelletjes leuk zijn. Toon als ouder hoe je omgaat met verlies. Zeg: 'O jee, wat jammer. De volgende keer ga ik extra mijn best doen en winnen!' Zo leer je je kind het spel als een uitdaging te zien. Vervolgens laat je je kind soms verliezen.'

Wat als je kind toch heftig reageert? Van Elburg: 'Ouders doen op zo'n moment vaak een appèl op het gezonde verstand van hun kind: 'Het is toch niet zo erg, volgende keer win jij weer.' Of: 'Het is maar een spelletje.' Maar wanneer zoonlief overstuurt, zal die boodschap niet aankomen. En je voert de stress alleen maar op. 'Sluit aan bij wat jouw kind helpt om te kalmeren: gewoon met rust laten of juist een arm om hem heen.' Achteraf, wanneer de rust is wedergekeerd kun je bespreken wat er precies gebeurde.

'Op een druilerige dag met dreinende kinderen is het soms handiger om een spel te kiezen zonder competitie', aldus Van Elburg. Neem het spel De Boomgaard, waarbij je samen tegen de raaf strijdt. Thuis speel ik Kroko Loko met mijn kinderen van 3 en 5, waarbij de dobbelsteen bepaalt of je geluk hebt. De jongste wint geregeld en het lukt de oudste - gezegend met een behoorlijk temperament - om de nederlaag te incasseren doordat ze 'gewoon even pech' had.

Programma Buitenluchtactiviteiten Meivakantie

KOM NAAR ÉÉN VAN ONZE TOFFE ACTIVITEITEN IN DE BUITENLUCHT!

De Buurtsportcoaches van Welzijn Middelburg hebben ook deze vakantie weer een sportief programma voor de jeugd uit de gemeente Middelburg.

Zie voor meer informatie in de bijlage.

Tot slot wensen wij iedereen een heel fijne meivakantie! En dat de buiten thermostaat wat hoger staat!

