



Weekbrief nummer 36

1 juni 2021

Agenda

juni	wo middag 16	Schoolvoetbaltoernooi jongens 7/8
juni	wo middag 23	Schoolvoetbaltoernooi meisjes 7/8
juni	wo middag 30	Schoolvoetbaltoernooi jongens/meisjes 5/6
juni	vr 25	Studiedag, kinderen vrij
juni	ma 28	20.45 uur MR vergadering

Jarigen

3 juni Katia, 12 jaar
 5 juni Finn, 7 jaar
 7 juni Liv, 4 jaar

Alvast van harte gefeliciteerd!

Nieuwe leerling

Op maandag 7 juni wordt Liv 4 jaar. Dat betekent dat zij ook voor 'vast' naar school komt. We wensen Liv en haar ouders veel plezier op het Talent!

Algemeen

Zonnebrandcrème



Door het superslechte, koude, natte en sombere voorjaar heeft onze huid nog te weinig zonuren gehad... bij uitstek de kans om een rood verbrand vel te krijgen!
Omdat de kinderen vaak buiten zijn, willen wij u erop wijzen vooral veel te smeren en eventueel een tube zonnebrandcrème mee te geven voor tussen de middag of bij de gymles.

SCHOOLVOETBAL: Gezocht scheidsen en coaches!



Er zijn twee vaders uit groep 7 die zich hebben aangemeld... Je hoeft niet de rekenvaardigheid van Alfred E te hebben om te snappen dat dit niet goed gaat komen. Het is de bedoeling dat er elke dag van elke school een scheidsrechter aanwezig is...

De kinderen hebben natuurlijk ook recht op een lekker fanatieke coach die een sportief spelend groepje kan neerzetten.

Dus als u net zoals wij vindt dat het een super goed initiatief is van Zeelandia, u van voetbal geniet, geef u dan aub op in het belang van de kinderen!

De data en de tijden:

In dat geval is de planning als volgt:

Woensdagmiddag 16 juni **toernooi jongens 7/8 (8-tallen)**, aanvang toernooi 13.00 u tot +/- 17.00 u
Woensdagmiddag 23 juni **toernooi meisjes 7/8 (8-tallen)**, aanvang toernooi 13.00 u tot +/- 17.00 u
Woensdagmiddag 30 juni **toernooi jongens en meisjes 5/6 (6-tallen)**, aanvang toernooi 13.00 u tot +/- 17.00 u

Nieuwe Top 40 van kinderboeken

<https://link.enomail.nl/d/c/3fnR/174E8>.

Misschien voor u en uw kind een inspiratiebron bij het uitkiezen van een nieuw boek.



Schoolfruit: deze week voor het laatst

Wij zijn een gezonde school. Dat betekent dat we ook na deze week, als het schoolfruit niet meer geleverd wordt, doorgaan met fruit en groente eten.

Wij vragen u daarom om vanaf volgende week voor de pauzehap een stuk fruit mee te geven. Of een stuk groente, dat mag natuurlijk ook!

Wilt u inspiratie of tips hiervoor? Kijk dan op [deze pagina](#) van EU-schoolfruit.

Deze laatste week hebben we allemaal zomers fruit. Past ook wel bij de temperaturen!



gele meloen,



Mandarijn en



sinaasappel

Jeelo

Groep 5/6

Laatste Jeelo project van dit schooljaar

Wij starten met jeeloproject met de Waterlinie. Ouders kunnen dan met hun kind door de wijk lopen en met de QR code 12 forten bezoeken on line. Dit heeft te maken met waterhuishoudkunde en slimme verdedigingswerken.

Nieuws uit de groepen

Groep 1 / 2

Gevraagd seizoensgebonden kleding en voorwerpen

In het seizoenswinkeltje vindt u de nieuwste moonboots, een leuk stormbestendig parapluutje, een zonnebril, wanten en de mof. Kortom alle kleding die met seizoenen te maken heeft is welkom. De juffen van groep 1 en 2 werken aan de seizoenen. Heeft u iets wat een plekje in dit filiaal verdient, hoe gekker hoe beter, alles is welkom. Dit is ook belangrijk voor het uitbreiden van de woordenschat van de kinderen.

Groep 6

Workshop portretfotografie

Kinderen van groep 6 hebben maandag een try out workshop portretfotografie gehad. En dat zag er zo uit...



Niet te verwarren met de bosjes induiken, verstoppertje spelen enz...

Groep 6 en 7

E Waste race

Op maandag 31 mei zijn de 5 containers op school geplaatst voor de E Waste race. Dit is een project waar we aan mee gaan doen. Op donderdag 3 juni volgt een gastles door Pepijn Rademakers. Meer informatie volgt later.

Zelfs tijdens gym en als je geblesseerd bent, kun je bezig zijn om voor de school en de omgeving goed te zorgen.



Groep 7

Dat het groeizaam weer is, als het geregend heeft, dat weten we. Maar dat de plastic zakken zo goed werken, dat wisten we niet. Maandagochtend is het besluit gevallen: de kasstructuur moet opgeheven worden, want de planten zouden zelfs knakken.

We moeten dus aan de slag met verspenen en verpotten. Er zit 40 liter aarde in de zak, bij u thuis zijn er vast nog wat plastic potjes te vinden...

Talent in het zunnetje



Vorige week heeft onze Seb meegedaan aan de nationale voorleeswedstrijd in Utrecht. Wij hebben hem gevraagd zijn ervaring met ons te delen.

Hallo, Seb uit groep 8 hier.

Ik schrijf dit keer een stukje in de nieuwsbrief over mijn "voorlees avontuur". Zoals jullie misschien wel weten had ik woensdag 26 mei de nationale voorleeswedstrijd in Tivolivredenburg, maar om daar te komen heb ik een aantal finales moeten winnen.

Allereerst deed ik een finale op school tegen Noah uit groep 7 en werd ik eind oktober 2020 voorleeskampioen van Het Talent. De juf meldde mij aan als schoolkampioen en een aantal maanden later, in maart, won ik samen met twee andere voorlezers de Walcherse finale en werd ik geplaatst in de Zeeuwse finale. En uiteindelijk won ik die en mocht ik Zeeland vertegenwoordigen in de landelijke finale van de voorleeswedstrijd.

Vorige week, op de dinsdag, gingen mijn moeder en ik al naar Utrecht. De voorleeswedstrijd had een hotel voor ons geregeld, we moesten de volgende dag namelijk al om 8:30 er zijn! We hebben in het hotel overnacht en de volgende ochtend waren we om 8:30 aanwezig in Tivolivredenburg. Ik werd om 7:50 ook nog even in de radio-uitzending van Omroep Zeeland gehaald.

Toen we aankwamen in Tivolivredenburg werden we naar de artiestenfoyer van de zaal gestuurd. Er waren al wat andere finalisten. Toen iedereen er uiteindelijk was, liep iemand van de organisatie het tijdrooster langs en daarna gingen we naar de zaal. We gingen namelijk checken of het geluid het deed, of iedereen goed op de stoel zat en nog oefenden we hoe we op en af moesten lopen. Een uur later gingen we live voor iedereen. De klassen zaten in een zoom-meeting, de rest in een livestream op YouTube. Iedereen die ging voorlezen, werd voorgesteld door de presentatrice en pianist met een liedje, en daarna volgde ook nog een yell van de klas. Telkens als er vier finalisten waren geweest, zei een van de jury's (Manon Sikkel, Evita Mac-nack en Jozua Douglas) iets over de vier finalisten. Ik was als negende aan de beurt. Veel klassen keken mee, ook van onze eigen school.

Ik las een stukje voor uit *Koning Valentijn* van Tim Gladdines. Het boek gaat over Benjamin, die net zo populair wil worden als zijn oudere broer Valentijn. Ik werd dus ook voorgesteld met een klein liedje en de klas had een yell: *Doe de dep, dep, dep! Voor onze Seb, Seb, Seb! Geef gewoon de microfoon, aan deze vent van Het Talent, HEY!* Dat was echt super leuk om de klas zo te zien!

Ik ging voorlezen en dat ging eigenlijk heel goed. Het ging zoals ik had gewild, dus daar was ik blij mee. Toen de laatste was geweest ging de jury in overleg en hadden wij nog wat theateractiviteiten en rond 13:00 kwam de jury met de uitslag.

De derde plek was voor Charley, de tweede voor Nora en de eerste voor Mohammed.

Ik had helaas niet gewonnen of het podium gehaald, maar ik heb het super leuk gehad. Ik kijk naar de komende finalisten van 2022 uit!

Post

Jeugdfonds sport en cultuur:

Vergoeding kosten sport en cultuuractiviteiten

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Uw kind wil graag sporten, op muziekles, streetdance, schilderen of aan theater doen? Is er thuis (te) weinig geld en is het voor u moeilijk om de kosten te betalen?

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! We betalen voor kinderen en jongeren (0 t/m 18 jaar) de contributie/het lesgeld en eventueel de spullen zoals sportkleding, dansschoenen of de huur van een instrument.

Wilt u hierover meer informatie of een aanvraag indienen, neem dan gerust contact op met:

Lianne de Groot | Welzijn Middelburg
06-46218656
l.degroot@welzijnmiddelburg.nl

We helpen graag!

Aan Tafel

(Stuk uit de Volkskrant van Anna van den Breemer, 26 mei 2021, een handige tip voor ouders)



Hoe voorkom je dat je kind tijdens de maaltijd steeds van tafel loopt?

Voor ik kinderen kreeg, had ik een romantisch beeld bij de avondmaaltijd met het gezin. Boven dampende borden zouden we rustig keuvelen over hoe de dag was geweest. De realiteit is dat ik me vaak een verkeersregelaar voel die boontjes in monden dirigeert en ongewenst gedrag ('niet met je vieze vork in je glas roeren') ontmoedigt. Nog ingewikkelder is het als je kind doodleuk van tafel loopt. Want wat doe je dan?

Dit zeggen de deskundigen

Pick your battles is een befaamd advies als het gaat om de opvoeding van kinderen. Nou, de familiemaaltijd is het waard om voor te vechten, meent de Amerikaanse journalist Michael Pollan, die meerdere bestsellers over voeding op zijn naam heeft staan. 'Hier leren we onze kinderen de omgangsvormen die ze later nodig hebben. We leren ze delen. Op hun beurt wachten. Ruzie maken zonder te vechten en andere mensen te beledigen. Ze leren de kunst van het voeren van gesprekken met volwassenen. De familiemaaltijd is de kraamkamer van de democratie', aldus Pollan in The Guardian.

Uit onderzoek van het Voedingscentrum blijkt dat driekwart van de Nederlanders de avondmaaltijd aan tafel nuttigt. Gemiddeld nemen mensen daar zo'n 29 minuten de tijd voor. Meer dan de helft kletst tijdens het eten, een kwart kijkt televisie.

Wanneer mag je verwachten dat een kind netjes blijft zitten? Dat ligt helemaal aan het kind, meent psycholoog en opvoedcoach Joyce Akse. De één is meer een wiebelkont dan de ander. 'Vanaf de kleuterleeftijd leren ze op school om langere tijd stil te zitten op hun stoel. De juf of meester legt helder uit waarom dit de bedoeling is.' Dat is direct ook een les voor ouders. 'Volwassenen vinden het logisch dat je netjes achter je bord blijft zitten, maar voor kinderen is het soms niet duidelijk wat er van ze wordt verwacht en waarom. Maak de regels duidelijk, zoals: we blijven aan tafel tot iedereen klaar is. Je kunt ook een eierwekker zetten of de timer op je telefoon gebruiken om de tijd aan te geven.'

Hoe pak je het aan?

Zoals bij meer opvoedvraagstukken zijn ouders geneigd zich te richten op het probleem: het van tafel lopen. 'Vergeet niet: negatieve aandacht is óók aandacht', zegt Joyce Akse. Door steeds te reageren op het kind dat zich uit een stoeltje wurmt, beland je als gezin in een negatieve spiraal en houd je onbewust het wangedrag in stand.'

Het diner zou een ontspannen, sociale aangelegenheid moeten zijn, waar je kind graag onderdeel

van wil zijn. 'Zet als ouder een andere bril op. Richt je een week lang op alles wat goed gaat. Geef een compliment als je kind een hap neemt en rustig is. Negeer het weglopen. Dat doe je in de overtuiging dat je kind terugkomt als het aan tafel gezellig genoeg is.'

Een goede voorbereiding is belangrijk. 'Bedenk van te voren waar je het aan tafel over kunt hebben, bijvoorbeeld de vakantie.' Probeer tijdens het maal zoveel mogelijk onrust weg te nemen. Staat alles klaar, zodat de ouders niet steeds iets moeten halen?

'Bij beweeglijke kinderen kan het helpen als ze hun energie kwijt kunnen vlak voor het diner', zegt Akse. Bouw desnoods een klein parcoursje door de huiskamer of laat je kind vijftig keer op en neer springen. Het avondmaal is dan de perfecte gelegenheid om uit te puffen.

Tot slot: maak van de nood een deugd. 'Creëer tijdens het eten een wandelmoment voor je kind', adviseert Akse. 'Vraag hem of haar om een doekje te pakken uit de keuken of een lepel die je bent vergeten.'