



## Algemeen



**8.30 uur lestijd!**

### De klas in bij het brengen van kinderen

Alleen bij de groepen 1 t/m 3 mag er één ouder per gezin naar binnen. De les start om half 9. Dit betekent dat de ouders om 1 minuut voor half 9 ook de school weer verlaten (ook al luidt de bel niet altijd).

### Omkeergesprekken

U bent inmiddels door de leerkracht van uw kind via Parro uitgenodigd voor het omkeergesprek. Tijdens deze ontmoeting gaat u met de leerkracht in gesprek over de (onderwijs)behoefte van uw kind. Wilt u het ingevulde formulier een paar dagen vóór het omkeergesprek aan de leerkracht van uw kind geven? De gesprekken vinden plaats in weken 40 en 41 (4-14 oktober).

### Kinderpostzegels: laatste 2 dagen

Vanaf vorige week woensdag gaan 140.000 basisschoolkinderen langs de deuren om kinderpostzegels en andere leuke producten te verkopen. Ook de groepen 7 en 8 van het Talent doen natuurlijk weer mee Dit doen ze via een persoonlijke videoboodschap, met een verkoopbox aan de deur of een bestelformulier door de brievenbus. Met de opbrengst ondersteunt Kinderpostzegels kinderen die het moeilijk hebben door de corona crisis.

Wil u meer weten over de Kinderpostzegelactie? Klik dan [hier](#).



## Nieuws uit de groepen

### Groep 1 en 2

#### Schoolreis

De kinderen van groep 1/2a en 1/2b zijn maandag op schoolreis geweest naar Five Star Farm. We vertrokken met de bus en hebben heerlijk gespeeld en gegeten! Wat een mooie dag was dat!



Lekker rollebollen in het bollenbak/ballenbok/ballenbak!



Dit lijkt wel een strandbak...



Heerlijk samen smullen van een ijsje, het was er het weertje wel voor!



Dat is nog eens wat anders dan een keurig gedekte tafel!!! Wie wil dat nu niet?

## Groep 3 en 4

### Schoolreis

Eindelijk was het dan donderdagochtend 30 september: voor de kinderen van groep 3 en 4 de grote dag! Samen op schoolreis naar Monkeytown in Bergen op Zoom.

Het zou zelfs zo kunnen zijn dat het een afslankschoolreis was, want het was een dag waarop er geen minuut verspild werd met eten en drinken; zo graag wilden ze spelen. Als u ziet wat er allemaal gedaan is dan snapt u het wel:

Voetballen in de pannakooi, springen op de trampolines, sommige kids hebben hun ergste angst overwonnen op de steile glijbaan, klimmen en klauteren door het grote felgekleurde klimtoestel, naar beneden vallen in de elastieken valtoeren, ballenbak, bouwen met grote legoblokken. Wat wil een kind nog meer! Je zou er bijna kinds van willen worden...

Gelukkig werden de buikjes weer gevuld met frietjes en als toetje een ijsje. Hmmm!

En als klap op de vuurpijl: op de terugweg in de bus kregen ze ook nog een zak(je) snoepjes.

De bofkonten!!!



## Groep 6

### De laatste keer in de tuintjes... snif



De snif slaat niet alleen op de laatste keer naar de tuintjes, maar ook op het snijden van de uien voor de groentesoep. Dit ziet er helemaal geweldig uit toch? Dit is toch wel een voorbeeldgeval van cradle to cradle: zelf planten, verzorgen, oogsten, koken en opeten. Een topgevalletje duurzaamheid met als voordeel dat u als ouders hier mooi van kunt profiteren door de zondagse soep te laten verzorgen door uw eigen kind.

## Post

### Spaaracties in de Kinderboekenweek



Tijdens de Kinderboekenweek voeren de onderstaande plaatselijke boekhandels een spaaractie, die ten goede komt aan onze schoolbibliotheek. Vorig jaar mochten we dankzij deze actie en uw medewerking maar liefst voor ongeveer €400,- aan boeken gratis uitzoeken voor onze schoolbieb.

Hoe het werkt? Heel simpel. Koopt u in de Kinderboekenweek een kinderboek, lever dan de kassabon op school in. De school kan daarmee gratis boeken krijgen.

Dubbele pret dus: een mooi boek kopen voor uw (klein)kind én schoolbieb voorzien van nieuwe boeken.

[Spaaractie Drykkery](#)

[Spaaractie Bruna](#)

### Kinderboekenzondag in de Drukkery! Zie ook: [website Drukkery](#)

Op zondag 10 oktober is de winkel speciaal voor ons Kinderboekenweekfestijn geopend van 13.00 uur tot 17.00 uur. Op deze dag houden we een beroepenvossenjacht door de hele winkel en kun je je laten schminken door Linda (inschrijven ter plaatse) en is er een schrijfworkshop voor kinderen (via aanmelding: €1,- incl. limonade).

#### Schrijfworkshop

Kinderen van 10 jaar en ouder kunnen een schrijfworkshop volgen bij Jonne Kramer (schrijfster van het boek Dop en Het raadsel van de zee). Dit gaat in groepjes van 10 kinderen. De schrijfcursus kost € 1,00 (inclusief limonade). Hiervoor kun je je vooraf aanmelden in de winkel of via de online ticketverkoop.

Meld je aan voor de eerste sessie om 14.00 uur (€ 1,-)

Meld je aan voor de tweede sessie om 15.30 uur (€1,-)

#### Vossenjacht

In de winkel kom je mensen met bijzondere beroepen tegen. Je herkent ze vast meteen aan hun kleding of hun gereedschap!

Natuurlijk lezen ze graag een verhaaltje voor uit een boek over hun beroep!

#### Schminken

Voor het schminken kun je je ter plekke aanmelden. Zo zorgen we dat de rij niet te groot wordt. Het is gratis!

### Opvoedvraag: Hoe ga je om met een kind dat heimwee heeft tijdens schoolkamp of logeerpartijtje?



(Stuk uit de Volkskrant van Anna van den Breemer, 28 september 2021)

Veel scholen luiden het nieuwe lesjaar in met een kamp. Voor de meeste leerlingen is dit iets om naar uit te kijken, want: spannende speurtochten en 's nachts lekker keten op de slaapzaal. Maar wat als je kind last heeft van heimwee? Hoe bereid je je kind voor op schoolkamp of een logeerpartij bij een vriendje?

### **Dit zeggen de deskundigen**

Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat 6 tot 9 procent van de kinderen een ernstige vorm van heimwee heeft. De symptomen komen overeen met die van depressie. Kinderen worden somber en verdrietig en trekken zich terug.

Emeritus hoogleraar Ad Vingerhoets beschreef de verschillende vormen van heimwee ooit als ‘honden- en kattenheimwee’. Een hond is gehecht aan mensen en mist zijn baasje als hij weg is. Een kat hecht zich aan de omgeving en verlangt naar het vertrouwde huis. Kinderen hebben vaker last van ‘hondenheimwee’. Ze missen vooral hun ouders. Dit maakt dat ze bijvoorbeeld prima op vakantie kunnen met het hele gezin.

Weggaan van huis is iets wat een kind moet leren. ‘Forceer het niet’, adviseert psycholoog en oudercoach Valerie Ritchie. ‘Bouw het logeren langzaam op, zodat je kind steeds kleine succeservaringen heeft.’ De dochter van Ritchie heeft last van heimwee, dus ze heeft er ook privé mee te maken. ‘We zijn begonnen met sleep-unders. Het lijkt op een normale logeerpartij, inclusief samen kletsen in pyjama, maar ouders halen de kinderen ’s avonds op, zodat ze in hun eigen bed slapen. Dit is heel normaal is in de Verenigde Staten, waar we hebben gewoond.’

Volgens heimwee-experts is het niet slim als ouders vooraf beloven hun kinderen te komen ophalen als het lastig wordt. ‘Je geeft daarmee het signaal af dat je geen vertrouwen in ze hebt. Het vermindert hun gevoel van autonomie’, verkondigde de Amerikaanse klinisch psycholoog Michael G. Thompson, auteur van het boek *Homesick and Happy*, in *The New York Times*.

Dat klinkt logisch, maar wat te doen als je kind tóch huilend aan de lijn hangt? ‘Probeer van tevoren een realistische inschatting te maken. Voor een kind met ernstige heimwee is een meerdaags kamp misschien gewoon te veel’, zegt Ritchie. De oudercoach maakte met haar dochter de afspraak dat ze ’s avonds even zou bellen met de moeder van het vriendinnetje waar ze logeerde. Sliep dochterlief, dan zou ze daar blijven, was ze nog wakker, dan kwam ze haar ophalen. Het werd het laatste. ‘Oefen, op een ontspannen manier.’

### **Hoe pak je het aan?**

Bespreek samen wat je kind te wachten staat. Dat maakt de angst voor het onbekende minder groot. ‘Leg uit dat overdag afleiding zoeken helpt, zoals lekker bewegen en dingen ondernemen’, zegt Ritchie. ‘Maar vertel ook dat heimweegevoelens vaak opkomen als ze alleen in hun bedje liggen. Bedenk alvast wat dan helpt.’

Kinderen hebben vaak een gebrekkig besef van tijd. Het kan daarom nuttig zijn om visueel duidelijk te maken hoe lang het nog duurt voordat ze naar huis gaan. ‘Teken vakjes op een kaart die je kind kan afkruisen als er weer een nacht voorbij is.’

Spullen uit de vertrouwde omgeving kunnen troost bieden, zoals een knuffel, een ongewassen pyjama met vertrouwde geur of een foto van papa en mama. ‘Vraag aan je kinderen wat helpt als ze verdrietig zijn’, tipt Ritchie. ‘Vul het niet zelf in. Ik had vroeger ook heimwee en weet nog dat bellen met mijn ouders het juist erger maakte.’

Veelvuldig contact met het thuisfront wordt door deskundigen afgeraden. Laat het bel-initiatief bij je kind. Misschien blijkt het namelijk helemaal niet nodig, doordat dochterlief druk bezig is met het voorbereiden van de bonte avond.